

INLEIDING

Om een goed beeld te krijgen van mijn wel en wee over de jaren kunt u natuurlijk “de tegenstrever”, de ongeautoriseerde biografie van Fred Baggen aanschaffen en u door de 800 pagina’s proza die hij over mij geschreven heeft heen worstelen. Helaas zult u er dan al snel achterkomen dat dit werk weinig achtergronden bevat en de schrijver zich blind heeft gestaard op slechts 1 onderwerp, waarvan hij dacht dat het sensationeel genoeg was om een groot publiek te trekken.

Hierin verschilt hij niet van de vele journalisten die in het verleden talloze artikelen over mij en mijn daden hebben gepubliceerd.

Het is nauwelijks verbazingwekkend dat zij, zoals de auteur van mijn biografie, de plank meermalen hebben misgeslagen.

De naakte waarheid is bij geen van deze broodschrijvers aan de orde gekomen en is de essentie van mijn wedervaren onbelicht gebleven.

Hoewel Fred Baggen meer dan een jaar onderzoek heeft gedaan en talloze mensen die met mij en mijn projecten te maken hebben gehad heeft geïnterviewd heeft hij uiteindelijk ook weinig van begrepen. Niet alleen zijn de uitspraken en visies van de ondervraagden gekleurd en hebben zij vaak de waarheid om hun geventeerde redenen verdraaid... maar heeft hij het niet nodig geacht om mijzelf grondig te doorvoren.

Slechts twee en halve dag heeft hij op mijn kasteel doorgebracht en naar mijn verhaal geluisterd. Uiteraard was het mij, in die beperkte tijd, niet mogelijk om meer dan een tipje van de sluier op te lichten.

Hij noemt geen namen of, vrijwel overal waar hij dat schijnt te doen, verdraaid hij deze en/gebruikt hij aliassen. Hoewel het begrijpelijk is dat veel mensen, gezien mijn geruchtmakende en maatschappelijk onomwonden activiteiten, liever niet in enig verband hiertoe genoemd willen worden en bang zijn voor wat hun werkgevers, burens, ouders en collega's zullen denken of zeggen... dan wel het effect dat zulks op hun carrière zou kunnen hebben.

Het relaas wat u hier zult lezen bevat deze namen wel en, mede gezien het feit dat de meeste genoemde figuren of dood dan wel in ieder geval zodanig op leeftijd zijn dat een en ander dienaangaande niet acht meer enige schade met zich mee kan brengen.

Mede hierdoor zal het verband met mijn achtergrond en maatschappelijke betrokkenheid verduidelijkt worden.

Het is een (waargebeurd) verhaal over corruptie, onderwereld, witte boorden en autoriteiten... heersers, mafiosi, hypocrisie, politici, politie, junkies, vagebonden, edelen en wat dies meer zij.

Ik zal nergens een blad voor de mond houden en trachten alle gebeurtenissen zo onverbloemd mogelijk weer te geven.

Ik heb de diverse perioden en onderwerpen zoveel mogelijk in secties onderverdeeld... die u na een korte beschrijving, welke zichtbaar wordt wanneer op op een van de titels klikt, tegen een klein bedrag kunt downloaden.

Na het lezen hiervan, al of niet voorafgegaan met het lezen van mijn ongeautoriseerde biografie van Fred Baggen, zult u ongetwijfeld uw eigen inzicht en oordeel hebben over het leven en werken van een provo en zijn provocaties.

Maarten J Lamers